

21-05-2019:

Vandaag reden we met de bus naar Bratislava. We begonnen bij het kasteel Bratislavsky Hrad en kregen een rondleiding langs de bezienswaardigheden. We eindigden in het oude centrum van Bratislava. Vervolgens liepen we naar het grote winkelcentrum en daar hebben we iets gegeten. Daarna liepen we naar het centrum en begon het te regenen. We liepen langs wat souvenirwinkeltjes en dronken wat bij een bar. Het was erg druk in Bratislava omdat het wereldkampioenschap ijshockey er plaatsvindt. Er liepen veel Zweden rond omdat die wedstrijd op dat moment bezig was. Daarna liepen we weer terug naar het winkelcentrum omdat we ons daar moesten verzamelen maar eerst liepen we nog even snel naar de winkel om nog wat inkopen te doen. Vervolgens reden we door naar een ruïne op een berg met een andere gids die ons veel vertelde. Daarna liepen we naar een restaurant en kregen we kippensoep en een schnitzel met aardappelen. Na het diner reden we weer terug naar de school en hebben we nog even met z'n vijven getoept. Het was een erg leuke dag!

22-05-2019:

Vandaag is helaas alweer de laatste dag in Piestany. We begonnen de dag weer met een lekker ontbijtje. Vervolgens liepen we naar de aula waar we de laatste hand aan het project moesten leggen: we moesten met ons groepje overleggen in welk land we ons eigen bedrijf zouden starten. Hierna moesten we de opdracht analyseren die we tijdens de treasure hunt gemaakt hadden. We moesten een paar zinnen invullen en hierna werd er geloot wie in het kort iets moest zeggen over de opdracht in ieder groepje. Daarna volgden we een les Slowaaks van een hele aardige vrouw. We leerden onder andere hoe je iemand moet groeten en bedanken en we leerden hoe je tot tien kunt tellen. Ook leerden we een Slowaakse tongbreker: Strč prst skrz krk. Na de Slowaakse les was er een koffiepauze en kregen we weer lekkere gebakjes. Na de koffiepauze volgden we een kookles en maakten we een traditioneel Slowaaks gerecht: Dit was een soort van aardappelpannenkoek. Het was erg lekker. Na de kookles mochten we ook nog gaan lunchen, maar aangezien we net de aardappelpannenkoeken hadden gegeten, hebben we deze middag de lunch overgeslagen. Na de lunch besloten we om met de Spanjaarden en Portugezen naar de winkel te gaan om nog wat cadeautjes mee te nemen voor thuis. Toen we weer in de school waren aangekomen, werd ons gevraagd of we mee wilden doen met volleybal in de gymzaal. Dit konden we natuurlijk niet missen. We waren met z'n allen verdeeld in 3 teams en speelden om de beurt tegen elkaar. Ons team was niet zo goed en we verloren steeds, maar het was toch erg leuk. Hierna was het tijd voor het diner. De tafels waren heel erg mooi en chique gedekt. We werden zelfs begeleid naar onze tafel door de Slowaakse obers. Hier werd ook de uitslag bekend gemaakt van het best bedachte product. Ieder land had een eigen product bedacht dat ze in het begin van de week moesten presenteren. De flyers van deze producten werden op een bord gehangen. De Slowaakse studenten die op de school zaten mochten stemmen op het product dat zij het beste vonden. Vandaag kregen we hier de uitslag van. De studenten vonden ons product, de Lockey, het best bedacht. We kregen ook nog een goodiebag waarin een tas, een handige fles en een pen zat. Hierna konden we gaan eten. Als voorgerecht kregen we een stukje zalm, ham en brie. Als hoofdgerecht kregen we vlees met lekkere aardappelen en wat groente en als nagerecht kregen we een fruitgebakje. Het diner was erg lekker. Na het avondeten moesten we al afscheid nemen van een paar andere buitenlanders omdat we hen die avond niet meer zouden zien. Hierna

gingen we naar de meeting room op de 5e etage en hebben we gezellig gekletst en gezongen met de andere studenten. Toen moesten we alweer ons koffer in gaan pakken en konden we nog even slapen want om 2.15 uur moesten we alweer beneden staan om echt afscheid te nemen van iedereen en naar de bus te lopen die ons naar het vliegveld bracht. Het was een erg leuke week en die zal ik niet snel vergeten!

Laurie Graef